

SCHEENBEEN

op zomeravonden als op nederland 1 of 2
geen voetbal miami vice of magnum PI was te zien
kon ik ze door het wc-raampje horen
christelijke en openbare jongens
op het veldje naast de mavo
en ik wilde ook

ze aarzelden voor ze me toelieten
niet in het dorp geboren nieuweling
die zijn noppen alleen nog maar
in het modderige korfbalveld
had gedrukt

en ze hadden gelijk
want toen sietze pietersen
wat rake opmerkingen plaatste
over mijn flaporen

had de onzekere kleinzoon van een oma
die één pestkop bijna in een waterput had verzopen
en een ander met een klomp het scheenbeen gebroken
geen klomp maar een raakfles in zijn handen
dik groen glas oranje geribbelde grote dop
zwaar massief en vol water

die vakkundig tegen het scheenbeen
van sietze pietersen werd geparkeerd
zodanig dat hij dagen lang
mij louter achterna kon hinken

maar het pootje werd beter
het dorp was klein
en sietze een kop groter

waardoor ik een snelle renner en goede verstopper werd
maar nooit een echt fantastische voetballer

Tsead Bruinja