

Ik zet de schoenen uit mijn hoofd en leg mijn voeten in mijn kop

Plunderende dochters in De Panne

Mijn moeder is erbij

Ze wil dat ik terugkeer

Naar de basisschool om zuster

Simone te bedanken voor de genadige beschuiten.

Maar zuster Simone is dood

En het plunderen gaat verder

Ik blijf anders en rein

Ik probeer mij te wassen op de trein

Het is de trein naar Tilburg.

In de trein vallen mijn schoenen te groot uit

Italiaanse schoenen, ik kreeg ze van een oude man

Die nooit bij zijn leest blijft

Hij leest mijn gedichten

En zegt: 'Word toch schapenscheerder!

Scheer schapen en eet meer broccoli, OK?!'

Om mijn schoenen te aanvaarden

Roep ik een papegaai in het leven

Het is de papegaai van een horlogemaker

Hij heet Il Coniglio

Maar hij denkt niet dat hij een konijn is.

De oude man valt in slaap

Ik trek mijn schoenen uit,

Prop mijn haatdragende moederkwatrijnen

In de linkerschoen en mijn dweepzieke

Vaderhaiku's in de rechterschoen.

Op blote voeten ben ik verkleed als heilige

In Tilburg kan ik helaas niets zinnigs zeggen

Over water noch over doopvonten

De oude man droomt dat hij zich bevuilt

En schiet primitief verontwaardigd wakker .

In zijn broek geen drek

Geen rancune in zijn hersenstam

Gewoon schoenen op zijn schoot

En een papegaai die de klok op zijn borst kan lezen.

Delphine Lecompte