

Een heilige schoenendoos (uit *Zwarte zwaan*)

Die doos staat verborgen onder mijn bed. Het is niet altijd al mijn Heilige Doos. Vroeger was het gewoon een schoenendoos. Een bruine doos voor groene gympen die ik heel graag wilde hebben. Mama vond de gympen niet goedkoop, toch kreeg ik ze. Ze kostten zestig euro en dat kun je nog steeds zien. Het staat met een stickertje op de zijkant van de doos. Nu lijkt het net alsof mijn Heilige Doos zestig euro kost, maar die is voor mij veel meer waard.

Na een paar maanden waren de gympen me al te klein. Dat durfde ik niet tegen mama te zeggen. Eerst bleef ik ze dragen, maar toen het echt heel veel pijn ging doen verstopte ik ze onder in mijn kledingkast. Mama had natuurlijk meteen door dat ik die gympen niet meer droeg. Ze zei dat ze het niet erg vond. Wel berezonde. Maar dus niet erg.

De gympen heb ik nu niet meer. De doos nog wel. Met een zwarte viltstift schreef ik op het deksel: *H.D.* Dat staat dus voor Heilige Doos. En daaronder schreef ik: *Geheim!!! Afblijven!!!*

Gideon Samson