



O SCHOENEN die ik aan had
toen ik voor het eerst

met haar uit vrijen ging.

Die op mijn kleren pasten

de eerste keer dat ze mij
in haar bed ontving.

Die van rood lakleer
met de kleppen en de gespen.

Die schoenen die als
appels glimmen, als

besterde! En die mij op hun
snelle zolen naar dat bed

toe droegen, telkens weer!
Hemelbestormers waren wij

veroveraars, en de wereld lag
aan onze voeten open.

Druk het pedaal nu dieper
in en breng mij ver

bij haar vandaan en help
mij straks rechtop te staan

opdat ik onder ogen zie
dat het gedaan is met

mijn euforie

Elly de Waard