

WALK A MILE IN MY SHOES

Ontdoe je van je kousen, je beha, je slip, je rok en
Laat mijn adem stokken
Zijn al je kleren uitgedaan
Trek dan opnieuw je schoenen aan

Je lichaam blaakt
Wit als de maan
Nooit ben je zo volmaakt, zo naakt
Als met je schoenen aan

Vrijheid? Vrijheid laat me koud
Vrijheid is een kat in een zak
Strik mij, schat, zet mij een hak
Zolang je maar je schoenen aanhoudt

Laat dit steeds opnieuw beginnen
Houd niet op dit te herhalen
En ik zal je eeuwig beminnen
O ja
Maar draag je ooit sandalen
Sta
Dan in mijn schoenen, baal en
Ga

Christophe
Vekeman
