

Wij
waren
één
paar
schoenen.

Uit: "Blote handen" van Bart Moeyaert