

Tippelend op hoge tenen

© Quito Nicolaas

Overall geweest en liet mij zacht schrijden
over vloertegels, tapijt, asfalt en zandwegen.
vreemde oorden waren verafgelegen
zoekend naar een diva om te verblijden.

die nagellak van m'n eigenaresse,
het balkon van m'n dwaze hartenkreten;
een *ontvlamd verlangen werd doodverzwegen*,
als getuige van de secretaresse.

Moest eenmaal als First Lady verschijnen,
belandde in de hoek als accessoir;
gekscherend daar ik niet meer nodig schijn.

Wanneer zij weer liep langs zo'n abortoir,
over onzichtbaar hoop hondenstront glijdt,
een Hij bleek te zijn in het executoir.



Almerz. 16-8-2010